

Oud-schilder Henk Verspeek blikt met heimwee terug:

# "Schilderen was mijn grootste hobby"

*Het schildersvak was het beste wat Henk Verspeek (77) uit Luyksgestel kon overkomen. Iedere dag beklom hij met plezier de ladder, waarvan bijna 50 jaar bij Theuws in Bergeijk. Nooit maakte hij iets vervelends mee. "Het waren alleen maar mooie jaren. Ach ja, soms was het koud in de winter, maar dat hoorde erbij. Daar zeurde je niet over. Het maakte me niet uit of ik binnen of buiten stond, als ik maar schòn werk kon maken." En zo vlogen de jaren voorbij, tot Henk in januari vorig jaar 76 jaar werd. Het moment om volledig te stoppen met werken. "Dat moet toch een keer gebeuren hè."*



## Henk Verspeek (77) uit Luyksgestel

- is getrouwd met Mariet (79)
- samen hebben ze twee zonen en vier kleinkinderen
- Henk werkte grotendeels van zijn 14e tot zijn 76ste als schilder, waarvan bijna vijftig jaar bij Schildersbedrijf Theuws in Bergeijk

Henk ging op 62-jarige leeftijd met vervroegd pensioen. Hij stopte toen met werken bij Theuws. "Ik kwam erachter dat ik nog helemaal niet wilde stoppen." Dus toen hij op 65-jarige leeftijd AOW kreeg, besloot hij terug te keren naar Theuws, terug naar 'huis'. "Ja zo voelde dat. Bij Theuws hoorde ik een beetje bij het interieur."

## Surprise

Uiteindelijk moest Henk toch écht stoppen, op zijn 76ste. Zijn (bijna) vijftigjarig-jubileum bij Theuws is nog groots gevierd met een surpriseparty. "Op een mooie zondagochtend kwam de baas bij ons langs met de boodschap: Trek je jas maar aan. Mijn familie en vrienden zaten op me te wachten in een restaurant. Ik wist van niks. Prachtig."

## Wennen

Inmiddels zit Henk alweer een jaar thuis, maar wennen doet het nog niet. "Financieel is het prima te doen hoor, we hadden wat gespaard en het huis is afbetaald, maar ik mis het werk nog iedere dag. Vooral het lekkere bezig

zijn. Schilderen was mijn grootste hobby. Mijn vrouw Mariet (79) zegt dat ik een nieuwe hobby moet zoeken. Maar wat? Ik heb geen idee."

## Aard van het beestje

Eén ding is zeker: stilzitten is niks voor Henk. Zijn vrijstaande huis in Luyksgestel, dat hij vijftig jaar geleden zelf bouwde met hulp van zijn zes zwagers, ziet er dan ook piekfijn uit. "Nee, daar mankeert niks aan. Ik houd het schilderwerk keurig bij." Ook zijn twee zonen hebben niets te klagen. Henk pakt graag een klusje bij hen thuis op. "Waar ik kan helpen, help ik. En overall waar ik kom, let ik op het schilderwerk. Dat zit in de aard van het beestje. Zie ik afgebladderde raamkozijnen, dan ben ik al onderweg met mijn verfpot."

## Loopbaan

Henk heeft een fijne loopbaan achter de rug. "Op mijn 14e begon ik bij Schildersbedrijf Verhoeven in Bladel. Ik ging destijds ook naar de Schilderschool in Eindhoven, vier avonden per week van zeven tot tien uur. Dat hoorde erbij, dus je ging. Maar op school leerde je minder dan in de praktijk. Mijn toenmalige baas heeft me de kneepjes van het vak geleerd. Daarna heb ik bij Gijsbers in Reusel én vervolgens bij Van Vonderen in Bergeijk gewerkt. Van Vonderen was een groot schildersbedrijf, met name gericht op de woningbouw."

## Fietsend (en fluitend) naar het werk

Dat grootschalige bleek uiteindelijk niks voor Henk. Dus maakte hij de overstap naar Schildersbedrijf Theuws in Bergeijk, vlakbij het dorp (Luyksgestel) waar Henk en Mariet destijds hun eigen huis bouwden. "We kregen de kans een groot stuk grond te kopen achter het ouderlijk huis van Mariet. Daar wonen we nu nog." Ideaal, zo kon Henk iedere dag fietsend (en fluitend) naar het werk.

## Het betere werk

"Werken bij Theuws was mooi", aldus Henk. "Niet voor niets heb ik daar bijna vijftig jaar gewerkt. Alles gebeurde op traditionele wijze. Eerst zuiverden we alles grondig met water. Na het schuren ging er altijd nog een kleefdoek overheen, zodat je zeker wist dat alle stof weg was. Het betere werk, waar het bedrijf nog steeds om bekend staat. Ze hebben dan ook een trouwe klantenkring opgebouwd. Zelf zijn ze ook heel trouw: ik ben al een jaar gestopt met werken, maar kreeg afgelopen december toch nog een kerstpakket."



## Vertrouwen

Henk vervolgt: "Het zijn fijne mensen, mijn oude baas en zijn zoon die het stokje heeft overgenomen. Je kreeg een opdracht en mocht het verder zelf uitzoeken. Ze hadden alle vertrouwen in je. Theuws richt zich vooral op onderhoudsklussen bij mensen thuis. Na al die jaren kende je de mensen voortaan bij wie je over de vloer kwam. Je dronk een bakkie koffie en maakte een praatje. Ja, dat is er in Brabant altijd bij."

## Nieuwe hobby

Het liefst zou Henk altijd blijven werken. "Mijn lijf zou het prima toelaten. Ik heb nooit iets gemankeerd. Gelukkig ben ik nog steeds volop in beweging. Mariet en ik gaan graag naar de bergen in Oostenrijk, óns vakantieland. De kinderen en vier kleinkinderen (15, 17, 18 en 20 jaar) zijn ook vaak meegegaan. En thuis springen we nog regelmatig op de fiets. Maar ja, dat kun je niet elke dag doen. Een extra hobby zou mooi zijn. We denken er nog even over na..."