

"Schilderen is en blijft mijn allergrootste passie"



Geïnspireerd door zijn drie jaar oudere neef zette Henny van Gemert (69) zijn eerste schreden op het schilderspad. Tijdens zijn lange loopbaan zette Henny uiteindelijk twee succesvolle bedrijven op én hield hij zich intensief bezig met het opleiden van jonge schilders. Inmiddels doet hij het rustiger aan, al kan hij het schildersvak ook niet helemaal loslaten.

Als jonge jongen zat Henny op de ULO, maar de hele dag met zijn neus in de boeken zitten: dat was eigenlijk niets voor hem. Liever zou hij met zijn handen werken, net als zijn drie jaar oudere neef. "Mijn neef mocht als schilder aan de slag bij Frits Philips thuis. Nou, dat was indertijd iemand hier in Brabant. Ook ging hij aan de slag op projecten in het ziekenhuis en in de gevangenis. Dat vond ik erg spannend allemaal. Maar ook het schildersvak zélf sprak me aan: al die verschillende materialen, de diverse ondergronden, het vakmanschap... Zo werd mijn levenslange interesse in het schildersvak gewekt."

Kennis verdiepen

De ULO wisselde Henny al snel in voor de LTS, waar hij zijn eerste kennis van het schildersvak opdeed. Na afronding van die opleiding kon hij aan de slag bij schildersbedrijf Manders in Helmond, waar zijn kennis van ondergronden, materialen en technieken zich verder verdiepte. "De enorme diversiteit binnen het schildersvak heeft me van meet af aan enorm geboeid. Bij Manders groeide ik uit tot een allround schilder die ook nog veel andere onderhoudswerkzaamheden verrichtte: van glaszetten tot stuc reparatie, van behangen tot hout- en betonsanering. In navolging van mijn neef ging ik nu zélf aan de slag op bijzondere plekken: van de gevangnissen in Roermond en Vught tot de gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting. Op de avondschool verdiepte Henny zijn kennis van zaken als kleuradvisering, calculatie en werkvoorbereiding. "Vervolgens volgde ik in Bostel ook nog de ondernemersopleiding. Zo vergaarde ik steeds meer kennis van het schildersvak en alles eromheen."

Mensen opleiden

Kennis die Henny graag wilde overdragen op andere, jongere schilders. Als bedrijfsleider bij Manders nam hij daarom op een gegeven moment het initiatief om een interne opleiding op te zetten. "Alle facetten van het schilder- en onderhoudsvak kwamen voorbij. Zo groeiden die jongens uit tot allround vakkrachten, die na het voltooien van de opleiding overal aan de slag konden." Lachend: "En dat deden ze vervolgens ook; de een na de ander zag ik vertrekken. Zo schoot onze interne opleiding – mensen opleiden voor ons eigen bedrijf – zijn doel een beetje voorbij. Toen ben ik met collega-bedrijven in de regio gaan praten: kunnen we

niet samen een opleiding opzetten? Dat leidde in 1986 tot de eerste SPOS-opleiding van Nederland. Zo konden we in regionaal verband vakbekwame schilders opleiden en zou iederéén de vruchten daarvan kunnen plukken."

Mens achter de schilder

Ook begon Henny zich steeds meer te verdiepen in de mens áchter de schilder. "Als je een ploeg samenstelt, is het wel zo handig als de persoonlijkheden binnen de groep elkaar goed liggen. De juiste mens op de juiste plek, dat was het idee. Want als mensen lekker in hun vel zitten, presteren ze ook beter. Ik heb zelfs nog een opleiding tot hypnotherapeut gevolgd, om meer inzicht te krijgen in menselijk gedrag. Zo kon ik steeds beter inschatten waarom iemand zich op een bepaalde plek op zijn gemak voelt."

Godsgeschenk

Op zijn veertigste vond Henny de tijd rijp om de stap te zetten naar het zelfstandig ondernemerschap. Hij zette twee succesvolle bedrijven op: G&K Schilder- en Onderhoudswerken (in Helmond) en Schilderwerken Gemert. In die laatste plaats runde Henny ook de bijbehorende winkel, waar klanten terecht konden voor stoffering, gordijnen, kleuradvies en alles wat maar komt kijken bij het inrichten van je woning. Drie jaar

geleden, op zijn 66e, verkocht Henny de twee bedrijven om van zijn pensioen te gaan genieten. En dat lukt vooralsnog prima, vertelt hij. "Mijn vrouw en ik reizen graag. Met onze caravan zijn wij ongeveer de helft van het jaar op pad in binnen- en buitenland. Een godsgeschenk, na al het harde werken en alle stress. Ik had doorgaans maximaal twee weken per jaar vrij, dus ik geniet er nu des te meer van." BPF Schilders heeft altijd goed belegd, constateert Henny. "Wij kunnen prima rondkomen van het pensioen dat ik in al die jaren heb opgebouwd."

Nonnenklooster

Wie denkt dat Henny nu niets meer doet op schildersgebied, heeft het mis. Als adviseur is hij betrokken bij een schildersbedrijf en bij de schildersopleiding in Mierlo. Daarnaast besteedt hij momenteel nog zo'n 16 uur per week aan zijn oude passie: het échte vakwerk, met een kwast in de hand. "Met een groep van een man of acht renoveren we momenteel het oude nonnenklooster in Gemert, dat wordt omgebouwd tot een ontmoetingscentrum voor senioren. Fantastisch om op mijn oude dag nog aan de slag te kunnen gaan. Want na al die jaren blijft schilderen toch echt mijn allergrootste passie."



Henny van Gemert (69) uit Helmond

- is getrouwd met Marij (68)
- had twee eigen bedrijven en werkte daarvoor bij Manders Totaal in Helmond
- is sinds drie jaar met pensioen