

## “Als ik dit aankan, kan ik alles aan”



*Wessel is een echte ambachtsman en gek op zijn vak. Hij gaat voor precisie en perfectie. Hij begon vorig jaar voor zichzelf, na 20 jaar in loondienst te hebben gewerkt. Het zag er gunstig uit: de economische omstandigheden waren goed en ook het thuisfront was er klaar voor. En toen kwam plotseling het coronavirus om de hoek kijken. Wessel: “Het was wel even spannend wat er zou gebeuren. Maar ik heb geen dag zonder werk gezeten.”*

Wessel is - zoals hij zelf zegt - niet zo'n verhalenverteller. Vandaar dat zijn vrouw Annemieke er ook bij is, die Wessel mooi aanvult. Zij heeft een baan als assistent-accountant en werkt “wat op de achtergrond mee zodat alles reilt en zeilt”.

### Schilders-virus

Wanneer begon Wessels liefde voor het schildersvak? Wessel: “Bij mijn twee ooms. Die zijn allebei schilder en gaven het schilders-virus aan mij door. Voordat ik mijn diploma behaalde als aspirant-gezel schilder in Leeuwarden, liep ik stage bij een schildersbedrijf in Kollum. Die namen mij later in vaste dienst.” Annemieke vult aan: “Ik ken Wessel al vanaf mijn 15e en zolang ik hem ken, is hij heel precies. Dat past natuurlijk goed bij het schildersvak.”

Wessel is een veelzijdig vakman. Hij doet binnen- en buitenwerk, behangwerk, glaszetten en voor houtrot-reparaties draait hij zijn hand ook niet om. Op de vraag of hij een voorkeur heeft, antwoordt Wessel: “Nee hoor. Ik vind echt alles mooi om te doen. Juist die afwisseling vind ik leuk. Wel werk ik voornamelijk voor particulieren. Juist omdat ik zo precies werk en streef naar perfectie, is het particuliere werk heel geschikt voor mij.”

### “Als ik dit aankan, kan ik alles aan”

Na 20 jaar in loondienst te hebben gewerkt, wilde Wessel voor zichzelf beginnen. Hoe kwam hij tot die beslissing? Wessel valt even stil. Annemieke neemt het over en begint te vertellen: “Onze eerste zoon is in 2016 direct na de bevalling overleden. Als je zoiets

meemaakt, wordt de grond finaal onder je voeten weggeslagen. Die gebeurtenis zorgde ervoor dat Wessel zei: ‘Ik wil iets anders, er is meer in het leven.’ Drie maanden later was ik weer in verwachting, daarna kochten we een groter huis en vervolgens kwam er nog een kindje, dus toen dachten we: als we het doen, dan is dit het moment. Dit is de basis, nu klopt het.” Wessel vult aan: “Het overlijden van ons kindje speelde wel mee in die beslissing. Het heeft ons sterker gemaakt. Toen dat gebeurde, dacht ik: als ik dit aankan, kan ik alles aan. Het ergste wat je kan overkomen hebben we gehad. Pas toen durfde ik het aan om voor mezelf te beginnen.”

### Een jaar vooruit

Het zag er gunstig uit: de economische omstandigheden waren goed en ook het thuisfront was er klaar voor. En toen kwam het coronavirus om de hoek kijken. Wessel: “Het was wel even spannend wat er zou gebeuren. Maar ik heb geen dag zonder werk gezeten. Het eerste half



jaar heb ik gewerkt bij een andere zzp'er die iemand erbij zocht. Op een gegeven moment kreeg ik zelf steeds meer klanten en het is ongelooflijk hoeveel werk ik nu heb. Ik kan bijna een jaar vooruit kijken, echt geweldig!”

Annemieke: “De meeste klanten waren nieuw, die vermoedelijk via mond-tot-mond reclame bij ons zijn gekomen.” Wessel vult aan: “Social media kan je ook gigantisch op weg helpen. Met foto's van projecten ‘voor’ en ‘na’ laten zien wat je doet, daar reageren – en soms wildvreemde – mensen heel enthousiast op. Dat maakt mij wel trots.

Hier in de streek heb ik inmiddels wel een naam opgebouwd dat ik heel precies werk. En ik zeg altijd: ‘onderhouden is overhouden’. Daarmee bedoel ik als je iets niet goed onderhoudt, bijvoorbeeld kozijnen, dan moet je uiteindelijk alles vernieuwen en dat kost nog veel meer geld dan die schildersbeurt. Als de basis goed is, dan is het een kwestie van bijhouden.”

### Renovatie van A tot Z

Het project waarover Wessel het wil hebben, is hun eigen woonhuis dat uit 1991 stamt en waar sindsdien niets meer aan was gebeurd. Op Wessels website (“Die moet nodig worden bijgewerkt”) staan foto's van het huis en wat opvalt is de combinatie van rust en kleur. Wessel: “Ik heb het huis helemaal gerenoveerd. Zoals ik al zei ben ik heel precies en ik wilde alles strak hebben. Binnen hebben we een muur eruit gehaald, kamers behangen met renovlies-, foto- en suèdebehang, overal nieuwe architraven en neuten, nieuwe plinten, de

keukenkastjes geschilderd, het plafond is weer strak, kortom: echt alles van A tot Z. Ook het buitenwerk en de kozijnen heb ik gedaan, de kleur antraciet tekent heel mooi af tegen de stenen. Ik ben er zo'n vier á vijf maanden mee bezig geweest. Ik deed het namelijk in de avonden en in de weekenden, want overdag werkte ik gewoon. Al die tijd hebben we als het ware met ons gezin gekampeerd in de garage.”

Of Annemieke heeft meegeholpen? Annemieke: “De kleuren hebben we samen uitgekozen...” Wessel onderbreekt haar even en lacht: “... maar de uitvoering, nee, dat mocht niet hoor, dat doe ik zelf!”

### “Ik zie hem groeien”

Hoe bevalt het ondernemerschap? Annemieke: “Ik zie zijn vertrouwen als ondernemer groeien. Eerst ging Wessel nog wel eens met lood in de schoenen naar een klant toe. Zo van: hoe ga ik het gesprek aan? Maar nu zie ik dat hij er plezier aan beleeft. Hij vindt het ook leuk om te netwerken en klanten, vooral de oudere garde, loopt met hem weg.” Wessel: “Ja, ik vind het heel belangrijk om een band op te bouwen met klanten. Het gesprek voeren gaat steeds beter, maar dat vond ik in het begin wel wat spannend. Het was een sprong in het diepe en het was allemaal nieuw voor mij. Ik moet er altijd eerst even inkomen.” Annemieke: “Ik zie Wessel echt groeien, zijn administratie houdt hij keurig netjes bij en ook met prijzen en inkopen wordt hij steeds scherper en leert hij hoe hij het beter kan doen.” Wessel lacht: “Ja, met onderhandelen red ik me wel, ik laat niet over me heen lopen!”



*Wessel Koree zit 21 jaar in het vak en is vorig jaar voor zichzelf begonnen. De weinige vrije tijd die hij heeft, besteedt hij aan auto's en zijn gezin. Hij is getrouwd met Annemieke en ze wonen samen met hun twee zoontjes in het Friese Kollumerzwaag. Annemieke: “Ja, hopelijk ooit een opvolger voor Wessel.” Wessel: “Och, dat zou mooi zijn, maar alleen als ze dat willen hoor. Ze moeten vooral iets doen waar ze plezier in hebben.”*